

Het Kerstfeest van Ming en Mei

Geschreven door Christine Vlastuin, voorlichter stichting Bonisa zending

Heel ver bij ons vandaan ligt het grote land China. Je moet met het vliegtuig om er te komen. **Slide 2** De president, de baas van dat land, is heel machtig. Iedereen moet naar hem luisteren en doen wat hij zegt. Overal in het land hangen grote foto's van hem. Mensen moeten hém eren en dienen, alsof... hij God is. Eigenlijk wil hij het liefst dat mensen niet in de Heere geloven. Het is in China voor kinderen verboden om naar de kerk te gaan. Maar Chinese kinderen moeten toch ook uit de Bijbel horen?!

Slide 3 Hoog in de bergen staan wat hutjes. Hier wonen wat arme mensen. **Slide 4** Oude mensen, maar ook vaders en moeders en een paar kinderen. Iets verderop staat een witte kerk. Zie je dat kleinere gebouw naast de kerk? **Slide 5** Dat is de plek waar zondagsschool gehouden wordt. Zullen we eens door het raam naar binnen kijken?

Slide 6 Zeven kinderen zitten op kleine houten krukjes achter oude tafels. Ze luisteren naar een meneer die hen lesgeeft. De man draagt oude kleren. De kinderen zien er niet schoon uit. De muren zijn kaal. Maar dat maakt niet uit. De kinderen luisteren aandachtig naar de Bijbelles. **Slide 7** De meneer is evangelist Li. Een evangelist vertelt mensen uit de Bijbel. Hij preekt zondags in de kerk. Nu geeft hij de kinderen Bijbelles.

Vandaag gaan ze nog een paar verzen uit de Bijbel leren zodat ze die volgende week met Kerstfeest kunnen opzeggen. **Slide 8** Evangelist Li schrijft met een wit krijtje op het zwarte bord. 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.' De grotere kinderen, zoals Ming en Mei kunnen de tekst zelf lezen. 'Zeg, Ming, lees jij eens wat er staat.' Ming staat op van zijn kruk en keurig leest hij de tekst voor. 'Goed gedaan, Ming.', zegt evangelist Li. Ming gaat weer zitten. 'Mei, laat ook maar eens horen.' Mei staat netjes op en leest de tekst duidelijk voor. 'Prima, Mei.' Ook zij gaat weer op haar kruk zitten. 'En nu gaan we het samen opzeggen.' Evangelist Li zegt het voor en de jongens en meisjes zeggen het samen na. Dat doen ze vijf keer en dan kunnen de kinderen het al best goed opzeggen. Daarna zeggen ze om de beurt de tekst op. Eerst Ming, omdat hij de oudste is. Daarna zijn zusje Mei, tot het jongste meisje. **Slide 9** Evangelist Li veegt de tekst met een doek van het bord. Hij gaat nu een andere tekst aan de kinderen leren. Net als hij in de Bijbel wil bladeren om de tekst op te zoeken, schrikken de kinderen!

Plotseling gebeurt er iets. Het gaat allemaal zo snel. **Slide 10** Ineens komen er drie mannen binnen. Het zijn politieagenten. 'Wat gebeurt hier?' roept er één. 'Ben je kinderen uit de Bijbel aan het leren? Dat mag niet!' Ze pakken de evangelist vast. Die blijft heel rustig. Hij is geen boef, hij vertelt alleen maar uit de Bijbel. Dat vindt de president, de baas van het land, niet goed. Maar de Heere wil wel dat hij mensen uit de Bijbel vertelt. En daarom blijft hij rustig. De kinderen voelen zich ook rustig

worden. Evangelist Li zegt tegen de kinderen: 'Bewaar het vers uit de Bijbel in je hart.' **Slide 11** Kijk, dan wordt hij meegenomen in de politieauto. Hij moet twee dagen en twee nachten in de gevangenis blijven. **Slide 12** De agenten zijn boos op hem en stellen veel vragen. Ze zeggen dat hij nooit meer aan kinderen uit de Bijbel mag vertellen. Ze hebben zijn Bijbel van hem afgepakt. Maar weet je wat evangelist Li doet als hij alleen is? Hij bidt tot de Heere en zegt Bijbelteksten die hij uit zijn hoofd geleerd heeft, zachtjes op. Wat is hij blij dat hij zoveel teksten kent! Na twee nachten wordt hij vrijgelaten.

Slide 13 Als het Kerstfeest wordt zitten er mensen in het witte kerkje, hoog in de bergen van China. Oude mensen, vaders en moeders, maar kijk eens goed... er zijn helemaal geen kinderen. Die mogen niet naar de kerk. De politieagenten zijn vanmorgen weer naar het dorp gekomen. Zij letten erop dat er geen kinderen de kerk in gaan. Hoor de mensen eens mooi zingen! Hé, hoor jij die bekende stem ook? Het is de stem van evangelist Li. Hij preekt over de geboorte van de Heere Jezus.

Slide 14 En de kinderen? Die zitten buiten in het gras. Ze zijn verdrietig want zij mogen geen teksten opzeggen in de kerk. Van de agenten mochten ze niet naar binnen. Nu kunnen de kinderen geen Kerstfeest vieren! In de kerk niet en op school ook niet. Maar toch kan het wel! Luister maar...

Als de kerkdienst afgelopen is komen de grote mensen de kerk uit. De kinderen rennen naar hun papa's en mama's. Ze gaan samen naar huis. Kijk, Ming en Mei lopen naast hun oma. Vader en moeder lopen vooruit. Ming kijkt nog even achterom. Hij ziet juist dat de agenten naar de politieauto lopen. Hij denkt: 'Gelukkig gaan ze weer weg.' Als ze in hun kleine huisje zijn gaan ze gezellig thee drinken. Papa, mama en oma praten over de preek die ze net in de kerk gehoord hebben. De kinderen mochten niet naar de kerk maar ze horen zo toch waar evangelist Li over gesproken heeft.

Na het eten pakt vader de kinderbijbel. **Slide 15** Die hebben ze pas van evangelist Li gekregen. Vader leest voor van de wijzen uit het oosten. Samen praten ze over het wonder dat de Zoon van God als Kindje geboren wilde worden om bij mensen te wonen. Ming en Mei mochten niet naar de kerk maar vieren thuis toch Kerstfeest!

Slide 16

Bidden jullie ook voor kinderen in China die niet naar de kerk mogen gaan? Dat ze dan toch thuis uit de Bijbel mogen horen.

Stichting Bonisa helpt evangelisten zoals evangelist Li om mensen in China uit de Bijbel te vertellen.

Gespreksvragen:

1. China is een heel ander land dan ons land. Wat is er anders?
2. Waaraan kun je merken dat de Heere in Nederland is?
3. Waaraan kun je merken dat de Heere ook in China is?
4. Waar was evangelist Li blij mee toen hij in de gevangenis was?
5. Wat maakt je verdrietig in dit verhaal?
6. Wat maakt je blij in dit verhaal?
7. Wat zou je tegen de kinderen in China willen zeggen?



Panda winnen

De kinderen maken kans op het winnen van een pandabeer als zij de kleurplaat **vóór 1 januari 2021** naar Bonisa mailen: oplossing@bonisa.nl

Hoe?

Maak een duidelijke foto van de ingekleurde kleurplaat. Vermeld bij het opslaan in de bestandsnaam voor- en achternaam en groep.

Vermeld de naam en plaats van de school. De kinderen mogen de kleurplaat ook thuis kleuren. De ouders kunnen het bestand dan naar Bonisa mailen.

De verhalen (onder- en bovenbouw versies), verwerkingen en informatie zijn te vinden op www.bonisa/blog/nieuws

*Uit alle inzendingen kiezen wij uit de onder- midden- en bovenbouw drie kinderen die een panda winnen.. De winnaars maken wij **D.V. 11 januari** bekend onder het kopje 'Nieuws'.*